



Beste vrienden, familie, meelevenden,
OASE-geïnteresseerden,

Alpha cursus

We mochten vier twintigers en dertigers die eerder niet naar een kerk gingen, helpen bij hun kennismaking met het christelijk geloof.



Het is een voorrecht om te zien hoe mensen, die openstaan voor God, blokkades overwinnen, bijvoorbeeld om voor de eerste keer hardop te bidden. Of om mee te maken dat ze ontdekken hoe mooi het is om voor God te zingen en Hem te aanbidden.



Bijbel lezen is altijd wennen in het begin, maar op een gegeven moment zei een cursist: 'Hoe hectisch mijn dag ook is geweest, als ik de Bijbel er bij pak, word ik toch weer rustig'. Dankbaar zijn we dat alle vier de deelnemers willen door gaan met samen komen in de connect-groepen van OASE.

Zondagsbijeenkomsten groeien!

We zijn God dankbaar dat we steeds meer mensen mogen verwelkomen op de zondagen. Momenteel komen er zo'n 60-70 mensen per week. Drie ontwikkelingen met betrekking tot de zondagsbijeenkomsten:



- In de zaal waar we nu zitten, hebben we plek voor maximaal 70-80 mensen. We zijn daarom aan het kijken of we in een half jaar tot een jaar bijeenkomsten in de grote kerkzaal van het gebouw kunnen houden. Deze zaal is ingericht op ongeveer 250 mensen.
- De sfeer in die zaal is alleen niet helemaal de OASE-sfeer. Daarom gaan we nadenken en in gesprek over hoe we de grote zaal op zondagmiddag meer als OASE kunnen laten aanvoelen.
- We zijn blij dat nu ongeveer de helft van de mensen tijdens een zondagsbijeenkomst uit andere culturen komt dan de autochtone Nederlandse. We worden steeds meer echt multiculti kerk.

Lastige dingen rubriek

Tijdens zondagsbijeenkomsten verwelkomen we gemiddeld ruim 15 kinderen. Voor hen is er elke zondag een kidsclub bij de *Pareltjes* van 0-3 jaar, *Prinsen en prinsessen* van 4-7 jaar en de *Kingskids* van 8-12 jaar.

Zonder hulp van onze partnerkerk in Barneveld/Voorthuizen zouden we niet garant kunnen staan voor een heel goed kinderprogramma elke zondag. Dus we zijn heel blij met hulp uit Barneveld in de vorm van 3 kinderwerkers die maandelijks komen helpen.

Afgelopen half jaar probeerden we om meer 'zelfvoorzienend' te worden door meer met kinderwerkers te werken van binnen OASE. Dit is helaas nog niet gelukt. Sterker nog, we hebben momenteel dringend nog 3 kinderwerkers nodig bij 4-7 en 0-3 jaar. We blijven bidden om meer kinderwerkers in de kerk en zijn God ondertussen enorm dankbaar voor de hulp bij de kinderen van onze partnerkerk in Barneveld/Voorthuizen.

Deze keer stellen we Lesley aan je voor.

Kun je iets over jezelf vertellen?

Ik ben Lesley, ik ben 14 jaar en ik woon bij m'n moeder en sinds kort ook weer bij m'n vader. Ik had m'n vader 7 jaar niet gezien, maar nu hebben we weer contact. Ik heb mijn vader lange tijd gezocht en we hebben in OASE gebeden dat we weer contact zouden krijgen. Dus nu mijn ouders weer contact hebben, vind ik dat heel bijzonder.



Kun je vertellen hoe je bij OASE terecht bent gekomen?

Ik ben nooit eerder in een kerk geweest, maar ik liep een keertje in de zomervakantie met 2 vriendinnen te slenteren door Nieuw-West. Toen zag ik allemaal mensen met blauwe sportshirtjes op een sportveldje. Toen ben ik gaan meesporten en dat vond ik echt leuk. Toen in die week ben ik met Serge gaan praten over God. Ik geloofde wel al dat er iets was, maar ik wist het nog niet zeker. Op donderdagmiddag ging ik met de sporters mee naar de kerk en ik heb mee gegeten. Daar gingen ze na het eten bidden en zingen als voorbereiding op het sporten in de avond. Tijdens het zingen voelde ik dat God er heel sterk was; het voelde alsof ik kriebels in m'n buik had. :) Toen wist ik echt dat God bestond. De volgende dag heb ik samen met Serge gebeden dat Jezus in mijn hart zou komen. Ik wilde bij God horen. In de Bijbel staat dit namelijk, dat als je Jezus aanneemt dat je dan bij God kan horen (Johannes 1:12).

Wat wil je nog meer vertellen van het afgelopen jaar bij OASE?

Ik heb veel vrienden in de kerk en ik vind het gezellig. Ik vind het zingen op zondag ook echt leuk en ook het lunchen op zondagmiddag. Ik vind het heel bijzonder dat er zondagen zijn dat God er echt is, dat ik het gewoon zeker weet. Ook heb ik soms problemen en als ik dan dingen fout doe, dan mag ik altijd om vergeving vragen en dan weet ik dat God mij wil vergeven. En dat vind ik heel mooi aan God.

Colofon

De updates hebben tot doel om de betrokkenheid bij *OASE voor Nieuw-West* te vergroten. De OASE-update verschijnt 6 keer per jaar. Aan- of afmelden voor de nieuwsbrief: serge@oasenieuwwest.nl

Visie: God roept OASE om een uitnodigende gemeenschap te zijn tot Zijn eer, waar mensen uit alle culturen Jezus vinden, volgen en verkondigen, zodat er meer Recht, Vrede en Vrolijkheid komt in Nieuw-West.

Financiële steun

Oase is volledig afhankelijk van donaties. Steun hebben we hard nodig. Mocht u (maandelijks) een gift willen geven, dan kan dat: ING: 42 13 567 ten name van: 'Zendingsgemeente OASE Amsterdam Nieuw-West'. Voor vragen over de financiën kun je terecht bij penningmeester Sanne van Dijk: sannevandijk@gmail.com of 06-371 20 173

Informatie:

www.oasenieuwwest.nl

 /oasenieuwwest

 @oasenieuwwest

Serge de Boer
Willem Kloosstraat 1
1064 ST Amsterdam
serge@oasenieuwwest.nl
0654756004



Serge, Mieke, Manuel-update

Goed nieuws. We verwachten een tweede! Rond 8 december verwachten we weer een nieuwe wereldburger in huize de Boer-Sonnenschein. We zien er erg naar uit en we zijn heel dankbaar. Met Mieke gaat het gelukkig goed en ze heeft weinig last van de zwangerschap.

In juni waren we met z'n '4-tjes' ruim een week in Toscane via huizenruil.com. Echt ideaal, want we hadden een prachtig huisje in de heuvels vlakbij Florence inclusief auto-ruil. We hadden veel tijd in de rust met elkaar. Echt genieten. We hebben vooral geluierd, gezeten in de zon, boeken gelezen, ijsjes en pizza's gegeten, cappuccino's gedronken en gewandeld in de prachtige heuvels. Dus we zijn weer goed uitgerust om lekker aan de slag te gaan bij OASE.