



Beste vrienden, familie, meelevenden,
OASE-geïnteresseerden,

Paaspakketten

De week voor Pasen hebben we paaspakketten uitgedeeld aan mensen in de wijk. Hiermee kunnen we mensen bemoedigen die niet of nauwelijks bij OASE komen en ze tegelijkertijd uitnodigen om het paasfeest met ons mee te vieren. Dit sluit aan bij twee van de doelen van OASE, namelijk mensen helpen en mensen uitnodigen.

Dit keer heeft onze partnerkerk, de NGK Voorthuizen/Barneveld, de pakketten voor ons gemaakt. Hier zijn we erg blij mee.

Ze werden nog bij de kerk afgeleverd ook! Dat heeft ons veel werk uit handen genomen. We willen onze partnerkerk dan ook nog hartelijk bedanken voor deze bemoedigende actie!



Op de zondag voor Pasen hebben we iedereen die bij de zondagsbijeenkomst was, gevraagd een pakket mee te nemen. Ze konden deze geven aan iemand in hun omgeving die wel een bemoediging kon gebruiken. Hier werd enthousiast op gereageerd; alle dozen waren op tijd weg. Er zijn veel vrienden en burens in de wijk blij gemaakt met een pakket. Voor de ontvangers was dit een welkome verrassing. Zo gaf een man aan, die in het

verleden een tijdje bij OASE is geweest, dat hij het zo mooi vond dat er nog aan hem gedacht werd; dat hij zomaar iets kreeg, wat hij ook nog eens goed kon gebruiken.

De Bron - OASE - Brunch

Afgelopen maanden zijn we bezig geweest met het opknappen van de zaal waar OASE de bijeenkomsten viert. Het was een hele klus, maar mede met veel hulp van onze moederkerk, de Bron, is het gelukt om het af te krijgen.



Op zondag 1 april hebben we de zaal feestelijk geopend door samen met de Bron te brunchen. We hebben gezellig gegeten en gekletst. En natuurlijk hebben we de mensen in het zonnetje gezet die zo ontzettend hard gewerkt hebben. Het resultaat is prachtig geworden!

Lastige dingen rubriek

We zijn blij dat er zoveel mensen zijn die willen helpen op de zondagen met alles opzetten en regelen, zodat iedereen zijn/haar taak met plezier kan uitvoeren. Het is bemoedigend dat er de laatste maanden weer veel nieuwe mensen zijn die aangegeven hebben ook te willen helpen. Soms worden afspraken helaas niet goed nagekomen en dan gaat het mis. Laatst las ik in 1 Timotheüs 3:6 dat het verstandig is om 'nieuwelingen in het geloof' niet gelijk teveel verantwoordelijkheid te geven. Ik realiseerde me dat dit waarschijnlijk wel eens mis is gegaan bij OASE.... Maar goed, daar hebben we nu weer van geleerd. Tegelijk willen we een kerk blijven waar iedereen mee mag doen.

Laatst waren twee van de drie mensen afwezig om de hele zaal op te bouwen. Ik was dus enorm aan het stressen om het op te vangen. Maar wat gebeurde er ... twee gasten waren 'toevallig' 3 kwartier te vroeg. Hebben zij meegeholpen! En ze vonden het nog leuk ook. Ik voelde me zó bemoedigd! Bijzonder om te merken dat God hierin voorziet!

Deze keer stellen we Tim aan u voor.

Kun je iets over jezelf vertellen?

Ik ben Tim, ik ben 17 jaar oud en ik wil later toneelacteur worden. Dit oefen ik ook al op school. Laatst is Pieter (de jongerenwerker van OASE) op mijn school wezen kijken bij een voorstelling. Hij vond dat ik het heel goed deed!

Zou je iets kunnen vertellen over jouw ervaringen bij OASE?

Ik ben bij OASE terecht gekomen via Lesley, een vriend van mij. Die was via de sportweek bij OASE terecht gekomen. Ik heb in OASE veel geleerd. Dat Jezus bestaat en dat Hij mij mijn zonden vergeeft. En dat bidden tot God echt helpt in moeilijke situaties. Hiervóór was ik nog nooit in een kerk geweest, maar nu probeer ik echt met God te leven. Hij geeft mij meer rust in mijn leven. Mijn moeder gaat niet naar een kerk, maar omdat ze merkt dat het me goed doet, vindt ze het prima. Verder heb ik afgelopen half jaar het hele Nieuwe Testament gelezen vanuit de *metal-bijbel* en de *jongerenbijbel*.

Wat vind je leuk in OASE?

Ik vind vooral het zingen leuk en het spelen op de conga's (een soort trommels). En sinds kort mag ik helpen met het bedienen van de geluidsinstallatie. Verder denk ik nog aan de connect-groep met Pieter en de jongerenavonden op donderdag. Wat ik ook nog leuk vind, is dat ik volgend jaar waarschijnlijk mag worden gedoopt!



Serge, Mieke, Manuel-update

We wonen al weer ruim 2,5 jaar in Slotermeer. Ik kan echt zeggen dat we voor 100% op ons plek zitten! Wat is het mooi om als een vis in het water te zijn als gemeentestichter. Wat is het bijzonder dat we in een tijd leven waarin er nieuwe gemeentestichters worden geroepen door God (zo ervaar ik dat). En in een tijd waarin er nieuwe eigentijdse kerken worden geplant die sterk naar buiten zijn gericht. Ik heb echt gemerkt dat het ontdekken, inzetten en ontwikkelen van je gaven en talenten heel veel plezier en inspiratie oplevert! Gaat het dan allemaal vanzelf? Nee, natuurlijk niet. We hebben regelmatig de nodige tegenslagen. Maar terugkijkend op de eerste 2,5 jaar kan ik echt zeggen dat we het leven met gemeenschap OASE in deze wijk prachtig vinden. Het leven met Jezus tot eer van God en de ontdekking van de enorme potentie van de kerk is echt genieten.

Colofon

De updates hebben tot doel om de betrokkenheid bij OASE voor Nieuw-West te vergroten. De OASE-update verschijnt 4-6 keer per jaar. Aan- of afmelden voor de nieuwsbrief kan via: serge@oasenieuwwest.nl

Visie: God roept OASE om een uitnodigende gemeenschap te zijn tot Zijn eer, waar mensen uit alle culturen Jezus vinden, volgen en verkondigen, zodat er meer Recht, Vrede en Vrolijkheid komt in Nieuw-West.

Financiële steun

Oase is volledig afhankelijk van donaties. Steun hebben we hard nodig. Mocht u (maandelijks) een gift willen geven, dan kan dat: ING: 42 13 567 ten name van: 'Zendingsgemeente OASE Amsterdam Nieuw-West'. Voor vragen over de financiën kun je terecht bij penningmeester Sanne van Dijk: sannevandijk@gmail.com of 06-371 20 173

Informatie:

www.oasenieuwwest.nl



[/oasenieuwwest](https://www.facebook.com/oasenieuwwest)



[@oasenieuwwest](https://twitter.com/oasenieuwwest)

Serge de Boer
Willem Kloosstraat 1
1064 ST Amsterdam
serge@oasenieuwwest.nl
0654756004

