



**Beste vrienden, familie, meelevenden,
OASE-geïnteresseerden,**

Kerstbijeekomsten

Met kerst kregen we hulp van ruim 15 mensen uit verschillende kerken (in samenwerking met *Refolution.nl*). Het doel was om zoveel mogelijk wijkbewoners het kerstverhaal te laten ervaren en horen. Uitgerust met kerstmutsen hebben we tientallen mensen uitgenodigd.



Uiteindelijk waren er tijdens de 2 kerstbijeekomsten ruim 50 nieuwe mensen in de kerk. We zien vanaf de kerst dat het aantal mensen op zondagbijeekomsten echt weer is gegroeid. Daar danken we God voor.

Conferentie *City to city* in Berlijn

In november gingen we met een team van acht mensen van OASE naar een conferentie van drie dagen in Berlijn. Er kwamen tientallen kerkplantings-teams uit meer dan 100 steden ter wereld die allemaal bezig zijn met kerken opzetten voor mensen die niet naar de kerk gaan om echt een positieve bijdrage te leveren aan de samenleving. Het was enorm bemoedigend en we hebben veel goede ideeën opgedaan.

Zondagbijeekomsten groeien.

Tijdens de jaarlijkse visie-avond in november is duidelijk geworden dat we ons in 2012 vooral gaan inzetten voor de zondagbijeekomsten. We willen graag verder ontwikkelen in gastvrijheid. Zodat mensen van elke laag van de bevolking, ongeacht cultuur of religie met welke vragen dan ook terecht kunnen bij OASE op zondag. Met het doel dat mensen Jezus kunnen leren kennen in een prettige, eigentijdse en ontspannen omgeving.



De lunch vormt ook nog steeds een belangrijk onderdeel van de zondagbijeekomst.



Colofon

De updates hebben tot doel om de betrokkenheid bij OASE voor Nieuw-West te vergroten. De OASE-update verschijnt 4-6 keer per jaar. Aan- of afmelden voor de nieuwsbrief kan via: serge@oaseniouwwest.nl

Visie: God roept OASE om een uitnodigende gemeenschap te zijn tot Zijn eer, waar mensen uit alle culturen Jezus vinden, volgen en verkondigen, zodat er meer Recht, Vrede en Vrolijkheid komt in Nieuw-West.

Informatie:

www.oaseniouwwest.nl

[f oaseniouwwest.nl](https://www.facebook.com/oaseniouwwest)

[t @oaseniouwwest](https://twitter.com/oaseniouwwest)

Serge de Boer
Willem Kloosstraat 1
1064 ST Amsterdam
serge@oaseniouwwest.nl
0654756004

Financiële steun

OASE is volledig afhankelijk van donaties. Steun hebben we echt nodig. Mocht u (maandelijks) een gift willen geven, dan kan dat: ING: 42 13 567 ten name van: 'Zendingsgemeente OASE Amsterdam Nieuw-West'



Serge, Mieke, Manuel-update

We hebben de eerste week van januari vakantie gevierd in Hengelo; in het huis van vrienden van ons. Heerlijk om in de rust terug te kunnen kijken op 2011. Ook hebben we vooruitgekeken naar 2012. Het wordt een jaar dat we als kerk vooral de zondag-bijeenkomsten verder willen uitbouwen. Ik heb er veel zin in. Verder heb ik mezelf (weer) als uitdaging gesteld om te leven vanuit Gods Vrede. Aardige opgave voor mij. ;) Mieke heeft het theoretische deel van haar opleiding afgerond en dat geeft ook meer rust en tijd met elkaar.

We zijn dankbaar dat we dit werk vanuit Gods liefde samen mogen doen voor God en voor de mensen om ons heen. We zijn echt een team en vullen elkaar goed aan.

Met Manuel gaat het ook goed. Hij is gezond, vrolijk, gezellig en een onophoudelijke bron van genieten voor ons. Klinkt wel stevig, maar het is echt zo.

Groetjes en tot de volgende update!

Lastige dingen - rubriek

De oplettende lezer ontgaat het niet dat deze rubriek niet altijd aanwezig is. Simpelweg omdat ik soms echt niets heb wat lastig is en wat me echt bezig houdt. Deze keer heb ik helaas :) wel weer iets. Het gaat over **hoe kerken elkaar onderling tot zegen kunnen zijn** en samen het evangelie verspreiden. In de Bijbel lezen we *Ik wil het evangelie van Christus niet verspreiden op plaatsen waar Christus al bekend is. Ik wil niet op het fundament van een ander bouwen.* (apostel Paulus aan de Roomse christenen (15:20)). Vertaalt naar Amsterdam anno 2012 betekent dit volgens mij dat we ons als kerken richten op de 98,5% van de mensen in Amsterdam (excl. Zuid-Oost) die op zondag niet naar een kerk gaan. Toen we ruim 2 jaar geleden startten met OASE ben ik bij andere voorgangers en priesters in Slotermeer langs geweest om kennis te maken en om dit duidelijk te maken. Ik gaf aan dat we ons vanuit OASE niet richten op christenen die al naar een kerk gaan, maar op mensen die niet naar een kerk gaan. We werden overal van harte welkom geheten in de wijk, mede door dit uitgangspunt. In een nieuwe kerk die zich richt op hún gemeenteleden zaten ze natuurlijk niet te wachten. De 'visvijver' is dus bijzonder groot in Amsterdam; onder 98,5% van de bevolking delen we het evangelie van Christus met iedereen die er interesse in heeft.

Concreet betekent dit dat we christenen van andere kerken (dus die 1,5%) die eens een keertje komen kijken in OASE, aanmoedigen om naar hun eigen kerk te blijven gaan. Op deze manier proberen we onze focus scherp te houden op het bouwen aan Gods Koninkrijk en niet aan de groei van onze eigen kerk (ten koste van andere kerken). Tot zover de inleiding.

Soms worden gemeenteleden van OASE (ook mensen die pas tot geloof zijn gekomen) uitgenodigd door een andere kerk om bij hun te komen op zondag, bij hun op een huisgroep te komen en bij hun mee te helpen met taken. We zijn daar in OASE niet zo blij mee. Natuurlijk is het belangrijk dat nieuwe gelovigen een plek vinden waar ze zich thuis voelen, en het kan zo zijn dat Oase dat niet is. Maar als Oase dat wel is, kunnen mensen onnodig aan het twijfelen worden gebracht en dat helpt niet mee in hun groei als volgeling van Jezus. Op deze manier werken verschillende kerken niet complementair (aanvullend), maar als concurrenten. Naar mijn idee is dit niet Gods wil in de Kerk van Christus. We zijn immers één 'firma' en bouwen aan hetzelfde Koninkrijk.

We hebben contact gezocht met deze kerk en als je dat wilt, kun je meebidden dat het contact nog zal verbeteren. Ook zou je kunnen bidden dat we vanuit Gods wijsheid, zachtmoedigheid en liefde reageren. Ook deze kwestie hoort helaas bij kerkplanting.